

## Inleiding

Deze studie gaat over de waterdoop, zonder twijfel één van de fundamentele zaken van het christelijk geloof. In deze studie zullen we samen aandacht besteden aan de volgende vragen.

1. Waarom dopen?
2. Wat gebeurt er bij de doop?
3. Hoe wordt er gedoopt?
4. Wie kunnen er worden gedoopt?
5. Bent u gedoopt?

## 1. Waarom dopen?

We kunnen deze vraag het beste beantwoorden door een aantal teksten uit de Bijbel te lezen.

<i>Marc.16:15-16</i>	Wie <u>gelooft en zich laten dopen</u> zal behouden worden.
<i>Matt.28:19</i>	maakt al de volken tot Mijn discipelen en <u>doopt hen</u> .....
<i>Hand.2:38</i>	..en eenieder van u <u>late zich dopen</u> ...
<i>Hand.10:47-48</i>	En hij beval hen <u>te dopen</u> ...
<i>Joh.4:1-2</i>	Jezus doopte zijn discipelen
<i>Matt.3:13-17</i>	Jezus werd zelf gedoopt.

U ziet: de Bijbel zelf roept ons op om ons te laten dopen. Bekering en doop horen bij elkaar. We lezen dit nogmaals in Hand.2:41. We zien hier de reacties van de toehoorders op de uitleg van Petrus: *Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden drieduizend zielen toegevoegd.*

Dopen is een stap in gehoorzaamheid voor iedereen die een christen is geworden en Jezus Christus heeft aanvaard als Heer en eigenaar van zijn leven.

## 2. Wat gebeurt er bij de doop?

Ook hier zullen we weer enkele teksten uit de Bijbel lezen om te zien welk een diepe betekenis en uitwerking de waterdoop heeft in het leven van een christen.

<i>Matt.3:15</i>	<i>Aldus betaamt het ons <u>alle gerechtigheid te vervullen</u>.</i> In plaats van vervullen zou je hier ook mogen lezen: voltooiën. Jezus is voor onze zonden aan het kruis gegaan. Als we tot geloof komen, dan aanvaarden we dit offer van Jezus voor ons eigen leven. Dit is het begin van het werk dat God in ons leven wil doen. Een werk van rechtvaardiging. Dit werk wordt in ons voltooid als we ons laten dopen. De doop is dus niet zomaar symbolisch. Er gebeurt ook echt iets. In de doop wordt het werk van gerechtigheid in ons voltooid.
<i>Rom 6:3,4</i>	Hier wordt onze doop gelijkgesteld met <u>de dood van Christus</u> . We noemen dit ook wel het <u>watergraf</u> . Als we in het water gaan, leggen we de oude mens af. We herrijzen uit dit watergraf als een nieuwe schepping, precies zoals Jezus opstond uit de dood.

*Kol.2:11-12* Ook hier vinden we deze vergelijking van de doop met een begrafenis van de oude mens, onze oude natuur.

*Tit.3:5* Hier wordt gesproken van het bad der wedergeboorte.  
We zien dus ook hier dat de doop het einde van ons oude leven zonder Christus en het begin van een nieuw leven met Christus aangeeft: de wedergeboorte.

*Gal.3:27* Door de doop krijgen we op een heel bijzondere wijze deel aan Christus: we worden met Hem bekleed.  
Onze oude, vieze kleren worden uitgetrokken, we krijgen een heel nieuw, wit kleed. Dit is een beeld dat ook op andere plaatsen in de bijbel wordt gebruikt. In Jesaja 61:10 lezen we dat Hij ons bekleed met de klederen des heils.  
In Lukas 15:22 krijgt de verloren zoon bij zijn thuiskomst een feestkleed!  
Zijn wij niet allen als die verloren zoon die weer thuiskomt bij de hemelse Vader?  
Voor Hem is het feest en Hij bekleed ons met feestklederen, met klederen des heils, we worden bekleed met Christus zelf!

*1 Petr.3:21-22* leert dat de doop een bede is van een goed geweten.  
M.a.w. we worden niet alleen van buiten gewassen, maar ook ons innerlijk wordt gereinigd. Dat is precies wat nodig is om te worden gered. Ons hart moet veranderd worden, want God ziet ons hart aan. Kolossenzen 2:11 noemt de doop dan ook de besnijdenis van het hart.

Samenvattend kunnen we zeggen dat de doop een uiterlijke handeling is, die een innerlijke verandering teweegbrengt. We worden een nieuwe schepping. Vaak wordt de bekering gezien als het moment van wedergeboorte, maar meer nog is misschien toch wel het moment van dopen van belang. In de praktijk horen bekering en doop uiteraard hand in hand te gaan.

### 3. Hoe wordt er gedoopt?

Het Nieuwe Testament werd oorspronkelijk in de Griekse taal geschreven. Het woord dat in deze grondtekst wordt gebruikt is *baptizo*. Dit woord wordt ook in het Engels gebruikt voor dopen (to baptize). Ook de baptisten ontleen hun naam aan dit woord.

De letterlijke betekenis van dit woord is *onderdompelen*. Dat wil dus zeggen: helemaal ondergaan. Dit sluit aan bij de vergelijking met het watergraf, die we eerder al zagen. De hele mens wordt begraven en niet een klein stukje.

Als we in Matt.3:13-17 lezen over de doop van Jezus, dan lezen we dat Johannes doopte *in de Jordaan*. Johannes en Jezus waren dus helemaal in het water. Na de doop *steeg Jezus op* uit het water. Hij was dus *helemaal* in het water geweest.

De doop wordt in Titus het *bad* der wedergeboorte genoemd.

Conclusie: dopen is *helemaal onderdompelen*. Bij de waterdoop worden mensen dus helemaal ondergedompeld in water. Dit is dus iets anders als de *besprenging* zoals die in sommige andere kerken gebruikelijk is.

Als we dopen, dan dopen we in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in de naam van Jezus.

Zie de volgende teksten.

Matt.28:19

Handelingen 2:38

Handelingen 8:16

Handelingen 10:48

Handelingen 19:5

#### **4. Wie kunnen er worden gedoopt?**

Een duidelijk antwoord op deze vraag lezen we in Hand.8:37. Hier lezen we de geschiedenis van de kamerling van Morenland. Hij is juist van Jeruzalem gekomen en leest in zijn wagen uit de profeet Jesaja. Dan ontmoet hij Filippus, die door de Heer naar hem toe is gezonden. Er ontstaat een gesprek waarin Filippus uitleg geeft over het schriftgedeelte dat de kamerling heeft gelezen. De reactie van deze kamerling op de prediking van Filippus is: *Zie daar is water, wat is er op tegen dat ik gedoopt wordt?* In deze vraag zien we een bevestiging dat Filippus niet alleen sprak over bekering, maar ook over de doop. Het antwoord van Filippus luidt: *Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd.* En de kamerling wordt gedoopt op zijn getuigenis van zijn geloof in Jezus Christus, de Zoon van God.

Ook in Hand.2:38 lezen we: *wie gelooft en zich laat dopen.* Steeds is het in de Bijbel eerst geloven, daarna de doop.

Deze volgorde wordt bij ons ook aangehouden. Wij dopen iemand pas als er een duidelijke bekering heeft plaatsgevonden en de betrokkene zelf zijn geloof in Jezus Christus, de Zoon van God kan belijden.

Daarom worden bij ons geen kleine kinderen gedoopt die nog niet kunnen getuigen van een persoonlijk geloof in God. Paulus zegt in 1 Cor.7:14 dat een kind is geheiligd in de ouders. Natuurlijk zal ook het kind als het opgroeit op een leeftijd komen dat het zelf een keuze voor de Here God moet maken en zich kan laten dopen, maar dan op grond van zijn eigen keuze en eigen belijdenis van het geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.

Het spreekt natuurlijk ook vanzelf dat we graag de vruchten van de bekering willen zien. Als je christen wordt, dan ben je niet meteen volmaakt, maar ruim je wel dingen op uit je oude leven en neem je afstand van de wereld.

#### **5. Bent u gedoopt?**

De vraag aan u is natuurlijk of u ook bent gedoopt. We bedoelen dan dus niet een eventuele doop/besprenging als kind door uw ouders, maar een doop door onderdompeling na uw bekering. Het is niet belangrijk in welke christelijke kerk of gemeente u bent gedoopt, maar wel dat uw doop ook inderdaad de doop is die God bedoeld.

Als u nog niet bent gedoopt, dan wil ik u vragen hierover te bidden. U moet zich niet laten dopen "omdat dat zo hoort", maar omdat u zich realiseert, dat God dat van u vraagt.